

David Wulff — han var en stor profil TÄNK SÅ MÅNGA HAN SKRÄMDE!

DAVID WULFF — vem var han egentligen???

Jovisst, han var ju vaktmästare på Gutavallen under många år. Och han var oerhört tuff mot alla som ville ta "Vallen" i anspråk i idrott oavsett om det gällde vinter, vår, sommar eller höst.

David Wulff ingav en oerhörd respekt. Alla som idrottade på hans tid insåg detta.

David hade en inställning till sitt jobb som idrottsplatsvaktmästare som vi tror ingen kan eller kommer att leva upp till.

David Wulff var helt otrolig!

Det stora intresset vid sidan av att vara vaktmästare och hålla ordning på "Sveriges mest välskötta idrottsplats" var fisket.

David hade oftast sällskap av en

annan välkänd herre — Gösta "Dirken" Löfgren.

David var föstås alltid bäst:

— Tur att jag fanns med i båten, annars hade Gösa aldrig fått någon fisk.

Så David!

Tråkigt nog drucknade David Wulff just i samband med en fisketur i Slite.

VIF-are

David Wulff var stor VIF-anshängare. Det går många historier kring honom. Många är sanna (de flesta) och en del tar vi väl med en nypa salt...

Här några:

VIF åkte till Othem för att spela en viktig seriematch i högsta gotlandsserien i fotboll. Det gällde att som jumbogång vinna över toppgänget Othem för att klara nytt kontrakt.

När VIF-spelarna satte sig i bilar för att åka till Othem sa Wulff: "Ni har väl kulramen med er"!

VIF vann stort, släppte bara in ett mål. Wulffs kommentar: "Hur fan fick Othem sitt mål...?"

Sån var han!

Vintertid var det tabu att "myg-

la" sig över till hockeybanan och träna. David Wulff befann sig på bandybanan för att ploga bort snö då en liten knatte gjorde honom uppmärksam på: "Farbror Wulff, det är en kille inne på hockeybanan, och där får man ju inte vara...".

"Vad i h...e!

David med raska steg från bandy- till hockeybanan röt till: "Vad i h...e ser jag...".

Den lille ensamme på hockeybanan svarade med gråten i halsen: "Men farbror Wulff — jag är ju med i VIF"!

Mummel från Wulff och en kommentar: "Jaså, ja då...".

Underförstått: om man var med i VIF, då var ingenting omöjligt, då fick man ingen snyting.

Det finns några till som är värda komma i tryck.

Många plankade in på "Vallen" via muren för att titta på fotboll.

David Wulff funderade, bestämde sig: "Om jag lägger ett svart täcke med tjära på muren, då kanske det avskräcker".

Sagt och gjort: en fotbollssupporters var på hemväg från konfirma-

tion i Visby domkyrka, men stannade upp, lade sig på muren med finkostymen på, men kom snabbt därifrån..

"Jaså, men det gäller att betala entré och inte smita", var Wulffs kommentar.

Den här konfirmanden var inte VIF-are...



Lars-Erik
Larsson