



Mästaren, gamblern – dömde ALI!

Profilen Göte har fyllt 80

En gotländsk idrottsprofil har jubilerat.

Göte Widing blev 80 år nyårsdagen. Och hyllad däreför...

Göte är känd som tyngdlyftare (svensk juniormästare bl a), men även som gambler, spelaren som ofta och gärna fattade kortlek eller pingisracket.

– Minns en gång. Vi hade varit på Solvalla. Det blev en bra "hacka" den gången och fick poliseskort till hotellet där vi bodde, skrattar Göte.

– Jo, då blev det några "lakan" (tusenlappar), hade tur med lite kassar, säger Göte.

Ett par poliser på Valla såg att ett par mystiska personer skugga Göte Widing när han hämtade ut storvinsten. Det var därför man erbjöd Göte med fru Stina skjuts till hotellet där de bodde.

– En flott gest. De fick hundra spänn var. Alltid lite fikapengar, skojar Göte.

Göte "turnerade" ofta på Sveriges nationalbana för trav. Och tippen var många. Han var känd på Stallbacken.

– Jag fick många bra tips. Och var inte sen att dela med mig, om det blev någon vinst, menar han.

Södervärns-grabb

Göte är egentligen född i Norrköping. Men kom till Gotland sju år gammal. Bosatte sig på Södervärn.

Idrott – visst!
Tyngdlyftning i synnerhet.

1943 bodde han i Stockholm, tävlade för SAK (Stockholms atletklubb) och nådde där sin främsta merit.

– Jag blev svensk juniormästare överlägset. Tävlade i mellanvikt, 75-kilosklassen. Då var det enarmsryck, enarmsstöt och tvåarmsstöt som gällde, berättar han.

Han minns väl resultaten: 72,5 kilo – 77,5 kilo – 127,5 kilo.

– Junior, jag var 27 år då... Men man var junior så länge på den tiden. Man skulle greja en placering i ett mästerskap innan man föll bort, säger han.

På Gotland blev det Visby AIK ihop med Seth Nilsson, Einar Hag-



berg, Ernst Grevberg och brorsan Erik Widing.

– Då var lyftningen bred här. I Fårösund fanns Gustaf Dahlström och Gustaf Norman bl a, i Tingstäde Arne Gahnström (med ännu i dag...) och i Visby IF var "Charmis" Pettersson en skicklig lyftare.

Lyftade i pissoar!

Bra lokaler?
– Nej urusla, verkade som om lyftarsporten var något man såg över axeln åt. Jag minns nere vid gamla läroverket. Då tränade och tävlade vi i en gammal pissoar. Det var hemskt. Och någon dusch fanns inte, säger Göte.

I dag är det Södervärnshallen som gäller. Skillnad det...

Det hann bli ett 20-tal DM-tecken för Göte.

Göte var också intresserad av boxning. Han satt domare vid några galor, då ihop med Seth Nilsson.

– Minns Holger Daun i en match mot Stig Waltersson. Vi var fem domare, två från Gotland, tre från fastlandet. Holger gjorde en toppmatch. Jag och "Sethen" hade honom som vinnare. Men de tre fastlänningarna hade Stig som segrare.

Sen kom det fram att om Stig hade förlorat så hade han aldrig blivit proffs. Det kunde ha varit Holger Daun...

Clay (Ali) här

Göte Widing satt också på Murgrönans scen som domare då Cassius Clay (senare Mohammad Ali) uppvisningsboxade mot sin sparringpartner Jim Ellis.

– En skojig grej. Och Nisse Sundberg var domare. Minns hur en ur publiken skrek något dumt om Clay, där han (skämtsamt) sprang ner från scenen och fick se åskådaren fly bort, skrattar Göte.

Götes andra hem har varit herravdelningen på Snäck nere vid



Göte Widing har blivit en profil. Nyårsdagen fyllde han 80 år, fick då bl a sitt andra hem, Snäck herravdelning, i miniatyr. En raritet han stolt visar upp.

badviken. Från mars och framåt...

– Inte svårt för Götes damcykel att hitta till Snäck, skojar Stina.

Där var det kortspel, tyngdlyftning, pingis, kasta krona, etcetra. Ett tillhåll!

För några år sen kom besked från Fritidsnämnden om att stället

skulle jämnas med marken, hade ingen som helst funktion att fylla. Men vad då... En träffpunkt för soldyrkare. Socialt! Nåja, det kröp fram att stället minsann utnyttjades, fick bli kvar. Man fick själva fräscha upp det på förslag av Gunnar Tinge.

"Så länge Göte är i livet skall det finnas kvar...". Sas det!

Sommartid var det ofta som rikspress sökte sig till Snäck. Och en given bild var då Göte "Mr Snäck" Widing lyfte en snygg "böna" på starka armar. Några fotoalbum ger besked om detta.

– Jag var nog på Snäck första gången 1935. Och sen varje år, säger han.

Ett tag jobbade han också i Snäck kaffeteria, minns en herre vid namn Lundgren, som förestod denna.

Göte berättar:
– Han tyckte att jag borde vara ledig en dag i veckan. Och föreslog att jag skulle ta ut denna en regnig (!) dag. Nej du, aldrig i livet, blev mitt arga svar.

Det blev en bestämd (!) dag!

Egentligen spelade det väl ingen roll eftersom Göte hojade till Snäck oavsett väderlek...

Pingisintresset vaknade sent.

– Jag hade passerat 40 år, var

väl närmare 50. Och ställde upp i AIK:s KM ihop med "Plåtar'n" Eriksson, "Storen" Lindfors, Arne Sandin och Mats Ahlberg. Det gick bra. Jag vann.

Slog eliten

Göte var svår att greppa vid utepingis på Snäck. Här fick elitspelare stryk på löpande band. Kom aldrig underfund med Göte som behärskade eventuella vindpustar suveränt. Hans placering intill bordskanten, hans vinklade returer från hörn till hörn förvillade motståndarna.

– Det blev en och annan krona här också, säger Göte.

Levnadskonstnär har det sagts om honom...

På Skrubbs en ofta sedd man framför totaluckorna. Och ute tidigt.

– Måste ju kolla värmningen på hästarna, säger han.

Favorithäst: Dialekt. Favoritkusk: Ted Beier.

Bästa presenten: Snäck herravdelning i miniatyr, en raritet som kompisar samlat ihop till. Den fick Göte på 80-årsdagen. Ett minne för livet!

Text och Foto:
Lars-Erik Larsson



Tyngdlyftning var Göte Widings specialitet, svensk mästare som han blev. Här fångad i ett lyft i juli 1949.