

"Ping-pong..."! Det var då det...

Nu är det bordtennis som gäller och gotländsk pingis har under många år hävdat sig mycket bra även i nationell konkurrens.

Ex-guten Kent Nilsson nådde riktigt långt: Kent lämnade IF Gute för spel i Stockholm, fick bl a följa med svenska landslaget till Kina och spela matcher där.

Lasse Holmö, också med ett aktivt förflutet i IF Gute var ett tag förbundskapten för landslaget.

Och den initierade minns säkert Siv Petersson ("Rone-Siv") som bosatte sig i Stockholm, och tog en radda mästerskap för Djurgårdens IF.

Gotländsk pingis var i begynnelsen en ombudsmannaidrott i Gotlands Idrottsförbund. Förbundet blev självständigt 25 mars 1955.

Historisk ordförande: Gösta Hörling. Han var också GI:s ordförande och ledde pingisen fram till 1959.

Följande har sen dess varit ordförande i Gotlands bordtennisförbund:

Olle Pettersson (Mattsarve) 1960-68, Lasse Norman 1969-74, Georg Huss 1975-80, Egon Schwartz 1981-87, Åke Karlsson 1988-2001 samt Rolf Bergström 2002...

Små utrymmen

Pingis spelades från början i källarlokal, skyddsrum, bygdegårdar och i militärbaracker med mycket små utrymmen. Man fick ta vad som erbjöds.

Viktigast var ju ändå att man fick plats för ett pingisbord.

Det lirades pingis närmast i varenda socken runt om på ön. Det finns ännu föreningar kvar sen den tiden, som fortfarande är mycket aktiva. Låt oss nämna några: Hansa IF (Havdhem), Hemse BK, Väskinde AIS och VIF Gute. Bordtennisen har liksom många andra idrotter upplevt en renässans från att ha varit en källarsport till att numera utövas i stora hallar som Södervärnshallen, Sävehallen, Hansahallen och Hemsehallen. Där finns nu permanenta bord, bara att rulla in på golvet.

Det var annat förr där ledare i IF Gute fick hyra lastbil, åka till Othem, Slite, Hemse, Havdhem för att låna bord till sin tävling "Skinkan".

Det är mera uppdukat (!) i dag!

Gotland har fått fram många skickliga racketsvingare som sen blivit något av profiler att minnas, som "Gutten" Rohnström, "Pingis-Lasse" Nilsson och Bertil "Tjappe" Dahlgren, alla Rone, Siv Kinberg (Westergren), Othem, Edgar och Evert Larsson och "Nicken" Thomasson, alla Grötlingbo (Havdhem) samt Kalle Blomqvist, Havdhem.

Enström-trio

Här måste också poängteras de tre bröderna Enström, Lars "Pitte", Per-Ove "Peo" samt Kjell, liksom att Kent Nilsson har en äldre bror Alf som dominerade under många år.

Här fanns också tre bröder Kolmodin från Hörsne, Ingvar, Allan och Kurt. "Lotta" Svärd, Ulle Stenbom, "Kalmar" Järnhem, Åke Eneqvist, med flera "härjade" också flitigt vid de gröna borden.

Pingisen kunde stoltsera med att ha duktiga och seriösa ledare också, därav alla framgångar som nåtts under många år:

Vi plockar några ur den digra högen som, Olle Mattsarve, Nisse Hafdelin, Berndt Aldervik, "Chrillan" Pettersson, Hasse Sandsjö och Georg Huss. Jobbat med Ogimura

"Chrillan" var internationell domare och här finner vi också Börje Karlsson som därtill är medlem i internationella bordtennisförbundets regelkommitté, har bl a jobbat ihop med förra världsmästaren Ichiro Ogimura.

Gotland har under många år varit värd för mästerskap som Östsvenska mästerskap och Österjömästerskap.,

Flera landskamper och uppvisningsmatcher med utländska och svenska spelare av världsklass har ön kunnat erbjuda den intresserade, som varit bästa tänkbara PR för sporten i stort.

Kjell "Hammaren" Johansson, Hasse Alsér, JO Waldner, Bengt Grive, Tage Flisberg... oj så lång listan kan göras. Vi har också glatt oss åt dåtidens storstjärnor som Berczik, Andreadis, Stipek och Bergmann som gästade Gotland.

Richard Bergmann mötte för övrigt "Affe" Nilsson i en gala i Ex-huset, där det vanligtvis spelades mest handboll, och det lockade storpublik, c:a 1 000 åskådare.

Under många år har VIF Gute (IF Gute) arrangerat populära "Skinkspelen" lagom till jul och vidare har "Guldracket" blivit en tradition under Gotlands Bordtennisförbunds samt Gotlands Allehandas regi.

"Spade" i träslöjden...

Många olika rackettyper och bollar har "valsat" runt bland spelarna. På ena sidan var det sandpapper och på andra ett gummiliknande föremål. Oftast fick man tillverka en egen "spade" i träslöjden.

I dag är det en hel vetenskap med olika gummiplattor, omlimning, etcetra, och priset för ett racket ligger på runt tusenlappen.

Hur skulle ett gotländskt damlandskapslag kunna se ut förresten, ja förslagsvis så här:

- Siv Petersson, Siv Kinberg, Rosel Jakobsson och Jenny Nygren.

Motsvarande på herrsidan:

- Lars Holmö, Kent Nilsson, Åke Huss, Peter Nilsson och Michael Svensson.

En stor prestation var då IF Gute nådde Allsvenskan 1966 med sitt damlag som är värda att namnges: Siv Kinberg, Inga-Maj Boberg, Barbro Hagvall, Gun Johansson och Monica Gardelius.

När det gäller damsidan kan också nämnas spelare som Rosel Jakobsson, Gunilla Hägg, Birgitta Lindgren, Katharina Berg, Kerstin Grönström, Monica Pettersson, Ingrid Hedbom, Yvonne Sjöberg, Eva Ohlsson, Karoline Grönström, Marie Engström, Annika Karlsson, Annica Ahlgren, Elinor Norrby och Evelina Carlsson.

På herrsidan finns ett uppsjö spelare. Ett plock från senare årtionden:

Kent Nilsson, Berth Larsson, Jan Kristoffersson, Leif Hörling, Vidar Stenberg, Tommy "Tumba" Pettersson, Ove Gardelius, Kåre Hansson, Ola Granlund, Roger Dahlbom, Gunnar Bäck, Lars-Erik Karlström, Sune Nilsson, Michael Svensson, Thomas Wessman, Håkan Jacobsson, Gustav Kvie, Peter Nilsson, Kenneth Österberg, med flera.

Gotland brukar också hålla sig väl framme och ta många medaljer i samband med Island Games.

Bäck i Kina

Vad gäller spelare som sen blivit skickliga tränare måste framhållas Gunnar Bäck, som i dagarna kunde glädjas över att två av hans adepter under sina fem år på pingisgymnasiet i Lycksele fick fram talangerna och tvillingarna Carina och Susanne Jonsson. De spelade för Örán då, nu för Råå BTK, är dessutom proffs i Tyskland. Där var Gunnar Bäck under en tid även tränare för ett lag i Bundesligan. Han fick också ett stipendium och reste till Kina för att utveckla sig vidare som tränare.

Syskonen Jonsson möttes i årets SM-final för damseniorer. Det glädde Gunnar Bäck extra.

Ledare som stöttat pingisen under dryga 60 år är många. I 10-årsperioder ser det ut så här:

- 1940-49: Gösta Hörling, Ida Wallin, Berndt Aldervik, Karl-Erik Pettersson och Sture Hartberg.
- 1950-59: Gösta Hörling, Nisse Hafdelin, Karl-Erik Pettersson, Berndt Aldervik, Evert Larsson, Erik Johansson, Hasse Sandsjö, Olle Mattsarve och John-Erik Olsson.
- 1960-69: Erik Johansson, Nisse Hafdelin, Sven Boberg, Ove Gardelius, Börje Karlsson, Evert Larsson, Hasse Sandsjö och Olle Mattsarve.
- 1970-79: Georg Huss, Sten Lundahl, Ove Gardelius, Gunnar Carlsson, Christer Pettersson, Hilding Kvie, Gunnar Bäck, Egon Schwartz, Evert Larsson, Hasse Sandsjö, Sture Larsson, Lasse Norman, Leif Hörling, Rolf Jakobsson, John-Erik Ohlsson och Ivan Ahlgren.

- 1980-89: John-Erik Ohlsson, Kjell Fagerlund, Ola Granlund, Christer Pettersson, Hilding Kvie, Lars-Erik Ahlgren, Gunnar Bäck, Egon Schwartz, Evert Larsson, Åke Karlsson, Leif Hörling, Rolf Jakobsson, Ivan Ahlgren och Ove Sjöberg.
- 1990-99: John-Erik Ohlsson, Björn Jonsson, Ola Granlund, Roger Dahlbom, Gunnar Bäck, Evert Larsson, Pernilla Hedin, Malin Söderlund, Kurre Bohlin, Ulf Östre, Karl-Erik Norrby, Björn Falke, Rolf Jakobsson, Ivan Ahlgren, Ove Sjöberg, Egon Schwartz, Mats Ekedahl, Annica Ahlgren och Annika Karlsson.

Bordtennis

Karl-Erik Pettersson