

**1878:** Första matchen som, enligt tillgängliga källor som spelats här på ön, var mellan Stockholm BK och Visby BK och benämndes ”engelska fotbollsspelet”. Stockholms BK startades av gotlänningarna Gustaf Herlitz, Axel Kolmodin, Carl och Gustaf Cramér. Stockholmarna var på Gotland för att lära sig spela park och visade då upp det nya spelet fotboll för Visby BK:arna. Eftersom fotbollen var en konkurrent till parken blev den inte så väl mottagen utan det var först när beväringarna på I 27 och A 7 började spela som intresset smittade av sig även till i första hand Visbygrabbarna.

**1885:** Antogs gemensamma fotbollsregler för Sverige.

Det var Bollklubbarna i Stockholm, Göteborg och Visby som kom överens om dessa regler. Reglerna var en kombination av rugby och associationsfotboll.

”Kuriosa” är att Visby IF bildades 1887 och då hade gotländska lekar på programmet. Samarbete med Visby B K.

**1895:** Ändrades fotbollsreglerna till det engelska konceptet, vilket vi i stort även i dag spelar efter. Modernisering av spelreglerna har skett underhand.

Under slutet av 1800- och början på 1900 – talet spelades det fotboll sporadiskt inom eller mellan föreningar. Det var mest militärförbanden I 27 och A 7 som spelade matcher mellan sig. Även Visbyföreningarna började så smått ta upp fotboll på programmet.

**1902** berättas att den välkände idrottsmannen Ivar Persson hade lyckats få tag på en ”riktig” fotboll när han varit och idrottat på fastlandet. Han tjänstgjorde på A 7 vilket innebar att fotbollen fick en hög status på förbundet. Senare gjordes efterapningar hos skomakarna i Visby så att fler bollar kunde anskaffas.

**1904:** IF Gute bildades av några läroverksungdomar under en rast på höstterminen. Föreningen kallades ”Gotlands Sportförening” men bytte namn till Idrottsföreningen Gute år 1908. 1968 skedde sammanslagning med Visby Idrottsförening och bär idag namnet Visby IF/Gute.

Stiftarna av föreningen var Claes Norrby, Bengt Runeberg, Henrik Smith, Nils Gardsten, Charles Grönberg, Ivar Strömberg, Carl Axel Pettersson, Walter Pettersson – Risinger

Carl August Nilsson – Cantell samt Otto Larsson – Hultéus.

**1905:** I 27 IK och Dalhem IF bildades

**1908:** A 7 IF bildades

**1911:** Visby IF bildades. Föreningen hette från början ”IF Fram” men fick 1916, i samband med inträdet i RF, ändra namnet till Visby Idrottsförening. Föreningen bildades av några grabbar på ”Klinten” och hade Östergravar som sin idrottsplats. Bildandet skedde hemma hos Arvid Johansson (sedermera plåtslagaremästare) där en hel ”drös” med grabbar hade samlats. Där kan nämnas H Hansson, E Melander, P Hansson, J Melander, A Johansson, A Björkqvist, E Tunell m fl. .

IFK Visby (ej att förväxla med nuvarande IFK) och IF Gute inlämnade hemställan till Gotlands Idrottsförbund att få anordna fotbolls DM. Hemställan avsågs!

**1912:** Fotbollsplaner iordningställdes vid I 27 och på A 7  
Ny hemställan inlämnas till GI för DM – spel. Avslogs!

**1913 - 1917** inlämnades hemställan till GI om DM – spel som avslogs med hänvisning att det konkurrerade med pärk-spelet. Dock inrättades det 1917 en sektion för fotboll inom GI.

**1917:** det första officiella DM: et i fotboll spelades med GI som arrangör. I finalen vann A 7 IF över Visby IF med 3 – 2.  
Fotbollen spred sig så smått även till landsbygden dels genom att läroverksungdomarna och de som gjort ”lumpen” vid Visbyförbanden introducerade spelet i hemsöcknarna. Men det gick ganska trögt för att fotbollen ansågs vara en konkurrent till pärken.  
Några föreningar som bildades var Stenkyrka IF (1918), Slite IF (1919) och Bro IF (1920).

**1921** beslutade några driftiga personer med Otto ”Tipsotto” Person i spetsen att försöka bilda Gotlands Fotbollförbund.  
Den 8 april 1921 bildades Gotlands Fotbollförbund vid en samling på Norrbys konditori. Inbjudna föreningar var de som hade intresse av fotbollsutvecklingen på Gotland, det rörde sig om ett tiotal föreningar. Till mötet kom representanter för Visby IF, IF Gute och A7 IF. Efter en stunds diskussion enades mötet att bilda Gotlands Fotbollförbund.  
Följande styrelse erhöi i uppdrag att söka inträde i RF (GI) och Svenska FF: Ordförande styckjunkare Ivar Persson (A 7 IF), vice ordförande studerande B Nordlander (IF Gute), sekreterare furir Otto Persson (VIF), kassör furir Konrad Hultberg (A 7 IF), vice sekreterare kontorist Erik Lutterman (VIF), ledamöter studerande Folke Linnman (IF Gute) och furir Albert Nilsson (A 7 IF).  
Stadgarna som upprättades följde de stadgar som Sv FF företrädde.  
1921 fick Gotland sin första av Sv FF godkända klass 1 domare, Gustav Håkansson, som även fick uppdraget att utbilda klass 2 domare.  
Förbundets första reella uppgift var att anordna DM för seniorer. Fyra lag deltog i DM spelet. DM – mästare blev Visby IF. Nämnas kan att under åren 1917 till 1938 var Visby IF i DM – final 19 gånger varav 13 som segrare.

**1925** instiftades juniorfotbollen där junioråldern var 16 år men ändrades några år senare till 18 år.  
Transportproblemen var stora vilket innebar att det var svårt att anordna seriespel för hela Gotland. Försök gjordes att spela geografiskt sammansatta serier, vilket till en början blev mer eller mindre misslyckat men genomfördes trots allt.  
För att få ekonomin att gå ihop anordnades basarer både på förbunds- och klubbnivå Det var även svårt att hitta lämpliga spelplatser så det fick bli ”gräsplättar” som var något så när jämna som utnyttjades.  
Enkla mål snickrades dock utan målnät vilket inte gjorde lättare för domarna att bedöma om bollen gick in eller inte.  
I Visby fick lagen låna de fotbollsplaner som iordningställdes av I 27 och A 7. Vid ”riktiga matcher” fick man även låna förbandens införskaffade målnät.  
1925 var fem lag anmälda till DM-spel nämligen Visby IF, IF Hansa, A 7 IF, IF Gute och IFK Stånga.

**1927** invigdes Gutavallen med pompa och ståt och något senare genomfördes den första landskapsmatchen mot Blekinge som vann med 4 – 1.

**1929** fick Gotland revansch mot Blekinge och vann med 4 – 2 och den glädje som publiken visade gjorde att Gutavallens läktare rasade ihop. Ingen person skadades dock allvarligt.

Under senare delen av 20 – talet hade Fordlastbilar kommit till Gotland vilket innebar att idrottslagen med dessas hjälp kunde förflytta sig till matcherna på ett lättare sätt. I annat fall gällde tåg, hästskjuts, cykel eller apostlahästarna.

Den första protesten inlämnades till GFF 1929. Det var VIF som protesterade efter en match mot Gute där man ansåg att domaren var inkompetent (redan då) eftersom han godkände att målvakten ”knuffades in i målet med bollen i famnen”.

Protesten bordlades ett par gånger och något beslut till åtgärd kan inte framläsas ur kommande protokoll. Förmodligen gjordes det upp i godo.

**1932** organiserades bandyn av GFF.

Fotbollsintresset ökade underhand och man började söka fastlandsmotståndare förutom Blekinge. 1935 hade man det första utbytet med Uppland och fick smörj med 13 – 2!!

Året innan hade Gute ett förnämligt utländskt besök nämligen det norska topplaget GÖJA. Det blev en väntad förlust med 6-1. 1936 föddes tanken på att få fastlandskontakt, men som vi nu vet tog det 15 år innan dessa tankar infriades.

Domarkadern uppgick till ca 10 domare i slutet av 30 – talet.

Den första delen av 1940-talet pågick andra världskriget, vilket innebar att fotbollen hade svårt att genomföra spelprogrammen eftersom fotbollslagen inte alltid kunde förfoga över sina spelare, på grund av beredskapen. Trots detta lyckades man genomföra vissa serier som enkelserier samt spela DM. Fotbollscupen kom till 1941 och där representerades Gotland av Visby AIK som fick möta Stockholms AIK som slutade med storstryk, 14-2. 1942 lyckades Gotland slå Uppland i en landskapsmatch med 1-0. Seklets sista år blev en stor besvikelse för fotbollen genom att landskapslaget fick stryk av Småland med 6-1 och av Blekinge med hela 8-0. I skolornas rikscup fick vi stryk av Stockholm med 7-0 och IK Sirius slog KA 3 med 7-1 i cupen. Den högsta serien på Gotland benämndes klass I. Stora svårigheter att rekrytera domare förelåg.

**1950** öppnades äntligen seriefönstret till fastlandet när överenskommelse med Stockholm att den gotländska seriesegraren skulle erhålla plats i stockholmsserien klass I Norra. Vår representant blev detta år IF Gute. Premiären spelades den 5 augusti 1951 på Gutavallen där Gute mötte Råsunda. 1574 åskådare hade lockats till ”Vallen” och viste inte till sig av förtjusning när Gute vann med 3-0. Detta blev en start för fotbollsintresset och 10688 åskådare såg Gutes hemmamatcher denna säsong som spelades höst och vår. 1951 spelades för första gången en landskapsmatch mot Västergötland som vi förlorade med 5-1. Samma år mötte vi Småland och då vann vi sensationellt med 3-2. 1952 kom Gute två i stockholms-serien två poäng efter segrande Triangeln. P-O Enström värvades till allsvenska Stockholms AIK. Vid serieomläggningen 1954 fick IF Gute plats i div IV Stockholmsserien.

**1959** ändrades spelterminen till kalenderår. Under 1950-talet var det många lag som ville ha fotbollsutbyte med Gotland. Nämnas kan Gutes match mot österrikiska laget Wacker som vann med 1-0 och där Gutes målvakt Sven Uhr blev en stor matchhjälte

med många fina räddningar. Efter den matchen erbjöds Sven ett proffskontrakt som han dock tackade nej till. Gute hade även "lockat hit" det turkiska fotbollslaget Demispor. 1957 besökte svenska mästarna Norrköping VIF för uppvisningsmatcher. Övriga lag som besökte Gotland under detta sekel var bl. a IFK Stockholm (div 2) 1952, IFK Wasa, Finland (div I) 1954, Degerfors (div I) 1955, Solna AIK (div I) 1956, Örgryte (div I) 1958 och Högdalen (div 2) 1959. Domarbristen på ön var under detta sekel fortfarande ett stort problem.