

1976



□ **DET ÄR INTE BARA** inom idrotten som Hilding "Hilla" Nygren erövrat priser. — Den här medaljen fick jag för fina insatser i Hemvärnet, säger Hilla.

"Hilla" en genuin AIK:are

— Av Alf-Ake Carlsson —

På Polhemsgatan 27 i Visby bor en av de stora inom gotländsk idrott nämligen Hilding "Hilla" Nygren. Att Hilla har betytt mycket för idrotten både på Gotland och fastlandet är det inget tvivel om. En av Hillas största saker här på Gotland var när han var med och bildade AIK.

— Ungdomen 1929 behövde en klubb att träffas i och på det sättet startade AIK, berättar Hilding Nygren.

— Vi höll på med boxning under 20-talet och hade en del fina tränare här som lärde oss, befäl på I 18 och polisens mannar att boxas. Vi var aldrig organiserade i någon förening utan höll på för oss själva men efter några år ville killarna att vi skulle bilda en förening. Eftersom det var hög arbetslöshet den här tiden och arbetarrörelsen organiserades så tänkte vi kalla klubben för Arbetarnas idrottsklubb. Sådana klubbar fanns på fastlandet bl.a. Men när vi kom så långt att vi skulle hålla ett möte där vi skulle bestämma om vi skulle ha en klubb eller inte så hade jag läst i en tidning att alla föreningar som hette Arbetarnas IK inte skulle få delta i DM och SM. Jag kom då med förslaget att vi skulle heta Allmänna IK i stället, berättar Hilla.

□ Vice ordförande

Allt detta hände alltså på hösten 1929 och Hilla valdes till vice ordförande i AIK:s första styrelse. Ordförande blev Bertil Enström. I början hade man bara boxning i klubben men efterhand blev det fler och fler idrotter i klubben. Man startade en tyngdlyftningssektion och en brottningsektion. Hilla började som boxare men 1937 vann han ett DM i tyngdlyftning.

□ Förlust med 11-1

— Fotbollen startade genom att några killar, Erik Lundblad och Otto Persson bl.a. samlade till en fotboll själva. De frågade om inte jag kunde ordna alltihop. Efter som vi resonerade så inom klubben att om någon ville starta nå-

got nytt så skulle han få det. Det var inte mycket annat att göra än att köra igång. Vi betalade in en tia till fotbollsförbundet för att bli registrerade och sedan var det bara att försöka att få igång träning och matcher. Jag tror att vi förlorade första matchen med 11-1 men vi lovade varandra att komma igen. I mitten av 30-talet var våra juniorer så duktiga att de vann JDM för första gången. Bland dessa killar fanns bl.a. Bror Nilsson, Stig Andersson och Sven Tall. Av det här juniorlaget byggde vi sedan upp ett starkt seniorlag, säger Hilla.

□ Ordförande i 9 år

Hilla valdes till ordförande i AIK 1931 och satt kvar till 1940 då han flyttade till fastlandet.

— Vi hade även orientering på programmet då. Det var Harry Ahrling och Gösta Löqvist som startade den sektionen. Det var en sport som jag själv provade på och även försökte intressera en del flickor för. Vi hade nämligen både dam- och herrhandbollslag på den tiden också och det var de kvinnliga spelarna som jag försökte att locka ut och leta efter skärmarna med karta och kompass.

— Handbollsmatcherna spelade vi i I 18 Exhus och det var en stor sport på den tiden. Vi hade killar som Nils Ekström, Melker Friberg och Erik Eriksson som höll på. Det var fem klubbar som höll på med handboll i Visby på den tiden. Dessa klubbar tillsammans ordnade matcher mot Hellas och studenterna från fastlandet inför ett fullsatt Exhus, berättar Hilding.

□ "Bodde på vallen"

— Att jag kom så bra över ens med alla var att jag var kompis med alla och lade ned hela min själ i idrotten. Jag praktiskt taget "bodde" på Gutavallen den här tiden. Min fru Marta fick nästan aldrig se mig. Under dessa år gjorde och gör idrotten fortfarande mycket för ungdomen. tack vare sporten fick både unga och gamla något att roa sig med under de svåra åren på trettitalet, berättar Hilla.

1940 flyttade Hilla med familj till Köping. Det fanns inget arbete på Gotland längre. Hilla började att jobba på en cementfabrik i Köping.

— När jag kom till Köping så ville jag naturligtvis fortsätta med idrotten. I Köping bodde två andra gotlänningar, John Jakobsson och Erik Ahlvin och vi tre började kasta varpa tillsammans. 1943 bildade vi Varpans vänner i vilken jag satt ordförande från starten till 1958. Vi lyckades också att få igång en varpa-klubb i Hallstahammar. 1945 var jag med och bildade Svenska Varpaförbundet. Varpans vänner heter numera Köpings varpa-klubb och är en tämligen framgångsrik förening. På Hillas tid vann klubben bl.a. en tävling som kallades AT-varpan. AT-varpan heter numera S:t Eriksvarpan och är en stortävling på fastlandet. Hilla har även lyckats att få igång varpatävlingar mellan de olika cementfabrikerna som fortfarande körs varje år.

□ Kom tillbaka till ön 1969

När Hilla pensionerades 1969 flyttade han tillbaka till Gotland och bosatte sig först i Slite i några år innan han kom till Visby igen. Hilla följer fortfarande AIK:s framgångar och bakslag med stort intresse och så fort han kan finns han på Gutavallen eller vid ishockeybanan när AIK spelar. Både Hilla och hans fru håller formen uppe genom att cykla så mycket de kan och hinner.

— Vad jag helst av allt önskar just nu är att få kontakt med alla gamla kompisar i AIK så att vi kan få träffas och prata minnen. Jag hoppas också på att kunna få igång en suporterklubb i AIK. Min önskan nu är att alla gamla AIK:are som läser det här tar kontakt med mig, slutar "AIK-Hilla".



**OBS! De
sista in**