



"Palle" Eklund visar upp Djurgårdens svenska mästarlag från 1955 och till vänster i främre raden sitter vännen från Slite-tiden, "Mulle" Othberg. Vi känner också till målvakten Arne Arvidsson, "Sigge" Parling och längst ut till höger i bakre raden, "Knivsta" Sandberg.

# Palle och Mulle

## två historiska kompisar i Slite

• Nostalgi! • Återblickar! Visst, det är ju alltid intressant. Under min tid på GA-sporten skrev jag under vinjetten: "Den gamle och idrotten". Gunnar "Palle" Eklund, 85, var en tämligen anonym idrottskille, dock inte under den korta tiden i cementköpingen. "Palle" lyftes fram på 1950-talet, då mestadels i Slite IF.

**J**ag fick idén till reportaget efter en PR-tidning om Slite som gavs ut för kort tid sen. Det passade liksom in med herrar Eklund – Othberg...

"Palle" flyttade till Stockholm, bor i Solna numera, gästade Gotland sommartid förra året. Då träffade jag honom, fick en trevlig pratstund. Han berättade om tiden i Slite, blev kompis med Rune "Mulle" Othberg, svensk mästare i fotboll, om en mängd upplevelser med idrotten, i flera fall historiska.

"Palle" Eklund var en lirare med fotbollen, med hockey, med bandyn, intressant för egna laget, inte rolig för motståndarna. En tekniker, finurlig, som ibland gjorde en extra dragning på bekostnad av det effektiva spelet.

### FÄNGSLANDE

Lille "Palle" kom till vår träff med ett kuvert innehållande bilder från förr samt även några tidningsklipp, oerhört fängslande. En av bilderna föreställer Djurgårdens guldgång 1955, hämtad från dåvarande Rekord-Magazinet, och längst till vänster i främre raden satt "Mulle" Othberg.

"Mulle" tre syskon var Åke och Kalle Othberg samt Gun som gifte sig med Paul Loob, föräldrar till välkända hockeyfamiljen med Håkan i spetsen.

– Vi spelade ju inte bara fotboll, idkade även andra idrotter, smålar "Palle"

En annan bild föreställer Slite IF:s juniorlag från 1950 med "Palle" och "Mulle" på samma bild, samt en bild där duon åker Vespa inne i Slite samhälle.

### VISBY AIK-PROFILER

Han bytte Slite IF mot Visby AIK och blev seriesegrare i fotboll i början av 1950-talet. Jag kollar lagbilderna, och "Palle" lär vara den ende kvar i livet. AIK:s lag innehöll så många profiler att jag drar alla namnen: Sune "Juten"

"Palle" flyttade till fastlandet, blev "ex-gute" som man säger, och ny klubb?

– Jo, det blev Hässelby SK att jag fick jobb i Stockholm kan jag tacka energiske hockeyledaren Sven Nilsson (Leveau) för. Det fixade han åt mig, berättar han.

### 10-MÅLSSKYTT!

"Palle" var nyss fyllda 24 år då han trampade in på Försvarsvärkets mark.

– Vi hade ett bandytag och i en match satte jag 10 mål och

### Ett citat:

"Gunnar Eklund är gotlänning, gör i vinter sin första bandysäsong för Hässelby. Även hemma på gutarnas ö gjorde sig Gunnar omtalad för sin målfarlighet, fast där fick han som mest nöja sig med sju mål som högsta notering..."

**På Gotland blev "Palle" Eklund historisk** som en i Slite IF:s hockeylag som tog hem första DM. Man slog Hemse BK med 8-1.

I samma lag spelade "Mulle" Othberg och Bengt "Zamora" Nyholm, (IFK Norrköping och landslaget i fotboll), som gjorde sju (!) mål.

"Palle" flyttade till Stockholm och anställdes på Dagens Nyheters tryckeri 1954 samma år som Per-Sture "Putte" Persson (en kompis) fick första GA-bollen. "Putte" hamnade också i Stockholm efter några år, jobbade på Expressens tryckeri...

### LEGENDEN "HENNA"

Slite-tiden då, några är nämnda, det fanns flera, och "Henna" Karlsson, blev legend, en centralgestalt.

– Jo honom minns jag, speciellt då vi mötte Brage IK och föll med 0-1. "Henna" var bäst i laget.

"Palle" fick ersätta vindsnabbe naturlige vänsteryttern Nisse Engström då, och någon lär ha yttrat följande om lille "Palle": "Se upp så att den stora tröjan inte springer förbi dig..."



Vespa-utflykt i Slite samhälle med "Mulle" Othberg och "Palle" Eklund som passagerare.

Du fick även spela en match för Hässelby mot IF Gute...  
– Vi flög från Bromma till Visby den gången.

Hur följer du gotländsk idrott i dag?

– Jag läser Gotlandspressen på Biblioteket.

Finns någon längtan till Gotland efter alla åren i huvudstaden?

– NEJ!

"Palle" Eklund och "Pege" Pettersson, också gotlänning, (känd inom pingisen) bor grannar i Solna, träffs och utbyter lite nostalgi från "kobben" typ: "Minns du den gången..."

Idén till "Palle" Eklund-grejen var ett "tips" från tidningen "Slite med omnejd", som damp ner i brevlådan, med Stina Lindholm som redaktör. Intressant!

Förr var ju Slite enormt känt för sin idrott med massor av duktiga tjejer och killar, typ nämnda "Palle", "Mulle", "Henna", Loobarna, "Pettan" Jemsby, Ivan Jonasson, Rosita Wulff, Evi Tammander, ledare som "Affen" Lindvall, Cementchefen Arendt de Jounge, med egen tennisbana, detta bara som ett snabbt axplock.



Slite IF:s duktiga juniorlag i fotboll 1950 med "Palle" Eklund två från vänster i bakre ledet, samt "Mulle" Othberg, fyra från vänster i bakre raden.

Juteskog, "Belle" Andersson (Lostin), "Kalmar" Johansson (Järnhem), "Nenne" Svennefelt, Evald Rohnström, Kalle Jonasson, "Kajan" Almlöf, "Krullis" Johansson, Berth Lindlöf, Allan "P" Persson samt "Palle" Eklund. Bekanta spelare samtliga.

nämndes som "Dagens man" i Stockholmsbandyn.

Alla "pytsarna" visade sig vara nytt rekord, vilket föranledde dåvarande tidningskrönikören Bertil Elbe att under signaturen "Stockholmshörnan" rita ihop en artikel med bild om hans heroiska insats med klubba och boll.