

SIMNINGENS UTVECKLING PÅ GOTLAND till verksamhetsberättelsen 2012
Plock ur några av Gotlands Idrottsförbunds årsberättelse

(GI årsberättelse 1/3 1937- 28/2 1938)

Simidrott inom distriktet utövas i nämnvärd grad endast av Wisby Simsällskap och Slite IF. Dessa föreningar ha simverksamheten om hand och ha anordnat det fåtal tävlingar som hållits under året. Denna gren befinner sig fortfarande på tillbakagång och någon tendens till ändring i detta förhållande har under säsongen icke kunnat förmärkas. Att råda bot för detta måste ett krafttag göras, men härtill äro våra simidkande föreningars möjligheter synnerligen begränsade. Härför erfordras ett större ekonomiskt anslag för propaganda och simundervisning samt för simanläggningar på ett flertal platser runt öns kuster.

(GI årsberättelse 1/3 1939 – 29/2 1940)

För Visby simsällskap, som även tidigare haft att kämpa med stora svårigheter beträffande både träning och tävling, ha förhållandena under året varit minst sagt bedrövliga, då sällskapet genom det pågående arbetet med byggande av fiskehamn i Visby förlorat sitt simstadion och alla möjligheter till tävling och därmed också till att skaffa sig de inkomster som äro nödvändiga för ett rationellt idrottsarbete. Genom fiskebåtshamnen är simstadion förstört för all framtid, och sällskapet måste nu se sig om efter annan tävlingsplats, en sak som inte är så lätt löst i Visby med dess begränsade möjligheter.

(GI årsberättelse 1/3 1940 – 28/2 1941)

Den 25 augusti besökte gotlandssimmarna Nynäshamns Sim- och Livräddningssällskap för att återgälda sistnämnda förenings besök här förra året. Försöket att få revansch för nederlaget då vi dock misslyckades, ty vi blevo grundligt slagna även denna gång. Bland de bästa resultaten, som uppnåddes av våra simmare vid denna tävling, kan nämnas Lars Hellsings resultat 3,07,5 min., i 200 m. bröstsim.

(GI årsberättelse 1/3 1942 – 28/2 1943)

På grund av kyla, regn och blåst under den gångna sommaren har simidrotten på ön fört en ganska blygsam tillvaro. Sålunda spolierades simningen under hela juli månad av kallt vatten och häftiga regn och det var först i augusti som man kunde anordna några större tävlingar. Som ombudsman för simpropagandan har Gotlands Idrottsförbund utsett hr Robert Herlitz, Visby

(GI årsberättelse 1/3 1946 – 28/2 1947)

Gotl. Idrottsförbund anordnade under tiden 30/6-7/7 träningsläger för gotlandssimmare. Det var förlagt till naturfagra Sigvalde i Etelhem. Som mycket god instruktör tjänstgjorde Tage Lindström, Sv. Simförbundet. Karl Lindström var lägerchef, vilket han skötte med all heder. Deltagarantalet var 22, därav 2 damer.

(GI årsberättelse 1/3 1948 – 28/2 1949)

Sektionen bestod under året av A. Attner och K. Lindström.

Glädjande nog ägde simtävlingar rum i Slite, Fårösund och Etelhem förutom i Visby. Wisby simsällskap anordnade JDM och DM. Under säsongen förbättrade Gustaf Hellsing, WSS, sitt rekord på 100 m. ryggsim från 1,18,6 till 1,17,8 och 1,17,7. Det sista resultatet nådde han i SM-finalen i Lidköpings trögsumna vatten. P. O. Roosmark, WSS, som även deltog i SM, sänkte tidigare bröstsimrekordet på 200 m. till 3,02,7

(GI årsberättelse 1/1 1954– 31/12 1954)

Sommaren 1954 kan betecknas som en av de magrare, sedd ur simmarsynpunkt. Av tävlingar noteras endast DM och JDM i Etelhem samt skol- och ungdomssimningarna i ”Snäckan”.

Tom. LM och korpsimningarna inhiberades.

Varpå beror det ljumma intresset för simsporten? Under den senaste sommaren måste ju vattentemperaturen spela in i hög grad, även om den råkar vara av en mycket låg grad, vilket

var fallet. Vidare är det platserna. Vi ha här på ön allt för få platser, där man överhuvud taget kan anordna en simtävling, ja, anordna ett vanligt enkelt prov för simmarmärkena. Det behövs en avgränsad bana på 25 meter, och redan detta enkla villkor kan endast ett fåtal platser uppfylla. Det går inte att anordna ett DM vid en vanlig båtbygga, än mindre vid en ”härlig” badstrand. Om man gav simmarna en bana om 25 meter, så skulle intresset komma, de yngre skulle simma mera än de åtta meter, som en Medelsvensson med glans klarar av, då han kommer till ett öppet vatten.

(GI årsberättelse 1/1 1957– 31/12 1957)

Sistlidna sommar gynnades av vädrets makter, vad luft- och vattentemperatur anbelangar, vilket också återspeglas i de resultat som presterats vid simkurser och tävlingar. Det har varit rekordanslutning till årets kurser för nybörjare, vilket är synnerligen glädjande. Det sorgliga för distriktets del är, att vi inte kan fostra goda tävlingssimmare i total avsaknad av lämpliga simbanor med konstant vattentemperatur.

(GI årsberättelse 1/1 1957– 31/12 1957)

Sistlidna sommar gynnades av vädrets makter, vad luft- och vattentemperatur anbelangar, vilket också återspeglas i de resultat som presterats vid simkurser och tävlingar. Det har varit rekordanslutning till årets kurser för nybörjare, vilket är synnerligen glädjande. Det sorgliga för distriktets del är, att vi inte kan fostra goda tävlingssimmare i total avsaknad av lämpliga simbanor med konstant vattentemperatur.

(GI årsberättelse 1/1 1957– 31/12 1957)

Sistlidna sommar gynnades av vädrets makter, vad luft- och vattentemperatur anbelangar, vilket också återspeglas i de resultat som presterats vid simkurser och tävlingar. Det har varit rekordanslutning till årets kurser för nybörjare, vilket är synnerligen glädjande. Det sorgliga för distriktets del är, att vi inte kan fostra goda tävlingssimmare i total avsaknad av lämpliga simbanor med konstant vattentemperatur.

(GI årsberättelse 1/7 1959– 30/6 1960)

Simhall 1960?

Hur glädjande ovanstående än är väntar vi inom simmarleden på att simhallen i Visby skall stå färdig att tagas i bruk. Hur bra anordningar vi än har att tillgå under sommarmånaderna är det alldeles nödvändigt att kunna träna kontinuerligt året om. Kan vi hoppas att få ta simhallen i bruk under 1960?

(GI årsberättelse 1/7 1960– 30/6 1961)

Solbergabadet

pompa och stå söndagen den 9 april. Ett stort uppbåd av Sveriges bästa simmare hade mött upp. Publiktillströmningen var så stor att alla, som ville se simtävlingarna, ej kunde beredas plats. Vi hoppas och tror att denna utmärkta tävling skall ligga till grund för ett stort intresse för den gotländska simningen.

Gotlands Simförbunds pris

Simförbundet uppställde vid bildandet ett pris, som skulle tillfalla den gotlänning, som slog ett då gällande distriktsrekord. Många rekord har sedan dess noterats, samtliga av Lars Olsson, VIF. Han kommer också att få mottaga priset.

(GI årsberättelse 1/7 1961– 30/6 1962)

SM-deltagande

Lars Olsson, Visby IF, deltog i SM i Ronneby på 100 m och 400 m fritt. På båda distanserna nådde han distriktsrekord.

Allra bäst gick det för honom på 1500 m fritt i Stockholm i del nya Eriksdalsbadet. Han placerade sig där som 9:e man på nya gotlandsrekordet 20.15,2.

(GI årsberättelse 1/7 1962– 30/6 1963)

SUM-SIM

Visby deltog 1962 för första gången i SUM-SIM. Vid massmönstringen i Visby var deltagarantalet stort. Många nya namn lästes i startlistorna. En trupp på c:a 20 aktiva skickades till Stockholm för att delta i regionsmästerskapen.

Till finalen i Västerås kvalificerade sig Karin Lindgren, WSS.

SM-deltagande

Lars Olsson deltog i SM i Borås i vintras på 800 m. Han placerade sig där som 17:e man.

(GI årsberättelse 1/7 1968– 30/6 1969)

Den gotländska simningen domineras helt av Wisby Simsällskap, som också är distriktets enda aktiva simförening, vilket också beror på, att Visby ensamt, ännu, har simhall.

Visbysimmarna har även i år vid SM deltagit i flera finaler och på så sätt fullföljt fjolårets goda resultat. Dessa resultat är frukten av idog träning, med träningsläger i Hällevik i denna satsning. Dessutom har träningsläger för de yngre simmarna anordnats i Kosta.

(GI årsberättelse 1/7 1968– 30/6 1969)**Distriktsmästerskap:**

DM inom- och utomhus har under året arrangerats i Wisby Simsällskaps regi. I avsaknad av utomhusbassäng erhöll förbundet dispens att arrangera utomhus-DM i Solbergabadet.

(GI årsberättelse 1/7 1971 – 30/6 1972)

Efter många besvärligheter har under året simhallen i Roma tagits i bruk. Roma IF har ingivit ansökan till Svenska Simförbundet om att få bilda en simsektion. Detta tillstyrks varmt av Gotland Simförbund, som hoppas att Roma snart skall få upp kampen med visbysimmarna.

(GI årsberättelse 1/7 1972 – 30/6 1973)

Under 1972 har 18 nya distriktsrekord slagits av Wisby Simsällskaps duktiga flickor. Av dessa är 13 satta i Individuella grenar och 5 i lagkapper.

De båda vandringspris som vandrat i 10 år har för alltid erövrats av Anette Fohlström och Tord Larsson.

(GI årsberättelse 1/3 1940 – 28/2 1941)

För handhavande av simidrotten under året omvaldes föregående års sektion, bestående av hrr K. G. Anderson och Anders Calissendorff, Visby, Rossel Randahl, Slite, och Karl Lindström, Etelhem. Denna sektion har beroende på inkallelserna m.m. haft svårt att utföra något gemensamt arbete. Simidrotten har därför huvudsakligen letts av Slite IF och Visby SS. Till Svenska Simförbundet voro under året anslutna nedanstående föreningar: Etelhems Skolidrottsförening, Kungl. Gotlands infanteriregementes IK, Kungl. Gotlands kustartillerikårs IF, Näs Skolidrottsförening, Rute Skolidrottsförening, Slite Idrottsförening, Visby Idrottsförening och Visby Simsällskap.

Simidrotten har under året ej visat något större uppsving, som allmänt troddes efter föregående års mycket goda resultat. En del grenar har gått tillbaka, särskilt damsimningen. Rätt goda resultat uppnåddes vid en del tävlingar, men de får nog i allmänhet skrivas på tillfälligt hitlagda militärens konto. Dock måste framhållas, att gotlandssimningens låga standard först och främst beror på att simmarna har så ytterst kort tid på sig till träning och tävlingar, beroende på avsaknad av ett inomhusbad. Visby SS och Gotlands kustartillerikårs IF dras även med mycket stora svårigheter för anordnande av träning och möjligheter att få lämpliga platser att ordna tävlingar på. Simmarna har dock försökt att göra det bästa för den saken.

Den 25 augusti besökte gotlandssimmarna Nynäshamns Sim- och Livräddningssällskap för att återgälda sistnämnda förenings besök här förra året. Försöket att få revansch för nederlaget då

vi dock misslyckades, ty vi blevo grundligt slagna även denna gång. Bland de bästa resultaten, som uppnåddes av våra simmare vid denna tävling, kan nämnas Lars Hellsings resultat 3,07,5 min., i 200 m. bröstsim.

DM-tävlingarna hölls i Slite den 18 augusti med Slite IF som arrangörer. Tävlingarna lämnade goda resultat och följande mästare korades:

100 m. fritt simsätt, herrar:	B. F. Sjöberg, KA 3 IF,	1,13,4 min.
400 ” fritt simsätt, herrar:	G. Seger, Visby SS	6,10,3 min.
200 ” bröstsim, herrar:	Lars Hellsing, Visby SS,	3,10,0 min.
100 ” ryggsim, herrar:	B. F. Sjöberg, KA 3 IF,	1,31,6 min.
Lagkappsimning 4x100 m., herrar:	Visby SS,	5,18,9 min.
Raka hopp, herrar:	Nils Blom, Visby SS,	121,70 poäng.
Livräddning, herrar:	B. F. Sjöberg, KA 3 IF,	3,00,7 min.
100 m. fritt simsätt, damer:	Ulla Öhman, Visby SS,	1,45,3 min.
200 ” bröstsim, damer:	Birgit May, Visby SS,	3,49,0 min.
100 ” ryggsim, damer:	Ulla Öhman, Visby SS,	2,00,2 min.

Nya rekord noterades i 100 och 400 m. fritt simsätt, herrar, 200 m. bröstsim, herrar, och lagkappsimning 4x100 m., herrar.

I tävlingen om AB Visby Bryggeriers vandringspris hemfördes segern i år av Visby SS med 27 poäng, Slite IF erhöll 24 och KA 3 IF 22 poäng. Inteckningen i detta pris är nu för Slite IF tre och för Visby SS två.

Bland övriga tävlingar kan nämnas en klubbmatch mellan KA 3 IF och Slite IF, där Slite IF vann med 24 poäng mot KA 3:s 21 poäng.

Som avslutning på simningarna för året anordnade Visby SS stora nationella tävlingar i samband med promotionen av årets magistrar och kandidater. Resultaten vid dessa mycket lyckade tävlingar blevo ganska lidande på att det var så kallt i vattnet. Folkskolläraren S. Lindström och Visby SS har all heder av de lyckade arrangemangen.

Den största ljuspunkten för simkunnigheten här är, att Gotland även i år behöll första platsen för proportionellt största antalet erövrade simborgarmärken i Sverige.

Slite i mars 1941.

Rossel Randahl

(GI årsberättelse 1/3 1941 – 28/2 1942)

Några större framgångar finnas ej att anteckna vad beträffar simsporten på ön. Det beror i viss mån på svårigheten erhålla lämpliga tränings- och tävlingsplatser. Stora svårigheter råder särskilt i Visby, där tävling nästan helt omintetgjorts genom byggandet av nya fiskhamnen. Simborgarmärket erövrades under 1941 av 459 personer.

I tävlingen om AB. Visby Bryggeriers vandringspris hemfördes segern av KA 3:s IF. Slite IF har tre, Visby SS två och KA 3:s IF, en inteckning i detta pris.

Vi gotlänningar borde väl om några vara ett ”simmande folk” så omgärdat av vatten som Gotland är. Tyvärr äro badförhållandena ej så idealiska. Så länge inte ett inomhusbad med en större bassäng kommer till stånd har simningen inte möjligheter att göra några större framsteg.

Visby SS har tagit ett lovvärt initiativ genom anordnandet av simkurser, som vi hoppas ger önskat resultat.

Visby i mars 1942

SIMSEKTIONEN.

(GI årsberättelse 1/3 1947 – 29/2 1948)

Sektionen har under året bestått av A. Attner, ordf., K. Lindström och Åke Lindén. Under året har simningen på Gotland helt dominerats av 25-årsjubilerande Wisby Simsällskap, som anordnat JDM och DM samt jubileumstävlingar den 23 och 24 augusti i Snäckan. De sistnämnda var de hittills förnämligaste tävlingar, som hållits här på ön. Ingegärd Fredin, Marianne Fernlund, P.O. Östrand, Tore Synnerholm, Rune Kellgren m.fl. visade oss verklig elitsimning. Glädjande nog kunde WSS Gustaf Hellsing ta upp kampen med elitsimmarna och även vinna 100 m ryggsim på nytt gotlandsrekord. Sex distriktsrekord har noterats i Snäckan av WSS Gustaf Hellsing 100 m frisim 1.06.2, 200 m 2.29.2 och 400 m 5.34.4 samt 100 ryggsim 1.18.6 och av P.O. Roosmark 100 m bröstsim 1.23.3 och 200 m 3.03.8.

(GI årsberättelse 1/7 1960– 30/6 1961)**Solbergabadet**

Simmarfolket på Gotland kan ju glädjas över den nytilkomna simhallen. Denna invigdes med pompa och ståt söndagen den 9 april. Ett stort uppbåd av Sveriges bästa simmare hade mött upp. Publiktillströmningen var så stor att alla, som ville se simtävlingarna, ej kunde beredas plats. Vi hoppas och tror att denna utmärkta tävling skall ligga till grund för ett stort intresse för den gotländska simningen.

DM-tävlingar

Årets DM-tävlingar blev kanske lite ensidiga, då det bara var en klubb, VIF, som var representerad. Samma klubb stod också som arrangör. Resultaten var ganska goda.

Gotlands Simförbunds pris

Simförbundet uppställde vid bildandet ett pris, som skulle tillfalla den gotlänning, som slog ett då gällande distriktsrekord. Många rekord har sedan dess noterats, samtliga av Lars Olsson, VIF. Han kommer också att få mottaga priset.

(GI årsberättelse 1/7 1962– 30/6 1963)**DM-tävlingar**

Inomhus-DM för år 1963 arrangerades av Wisby SS i Solbergabadet den 6-7/4. Utomhus-DM som de två första dagarna gick i Tingstäde-badet måste den tredje flyttas in till Solbergabadet. Arrangör var Wisby SS och tävlingen gick den 23-25 augusti. De goda arrangemangen kring dessa tävlingar bör framhållas.

SUM-SIM

Visby deltog 1962 för första gången i SUM-SIM. Vid massmönstringen i Visby var deltagarantalet stort. Många nya namn lästes i startlistorna. En trupp på c:a 20 aktiva skickades till Stockholm för att delta i regionsmästerskapen.

Till finalen i Västerås kvalificerade sig Karin Lindgren, WSS.

SM-deltagande

Lars Olsson deltog i SM i Borås i vintras på 800 m. Han placerade sig där som 17:e man

Tävlingsverksamheten

Klubbarna och förbundet har i år arrangerat ett tiotal distriktstävlingar samt 2 nationella tävlingar,

2 svenska rekord slogs i Solbergabadet av simmare från Stockholmspolisen. Det var Håkan Bengtsson på 200 m. fjärilsim med tiden 2.22.3 samt Jan Lundin på 400 m. ind. medley med 5.07.0.

Inte mindre än 117 distriktsrekord har slagits sedan Solbergabadets tillkomst. Glädjande där är att många nya namn börjar skymta i rekordtabellen.

”Årets simmare”

Dir. Erich Pott, Visby, har skänkt ett pris till den gotländska simningen. Priset skall vandra i tio år. Varje år erhåller ”årets simmare” en inteckning i priset. Årets simmare blir den som enligt Svenska Simförbundets poängberäkning i *en* gren erhållit högsta poängsumman. ”Årets simmare” får ha priset hemma hos sig under kommande år. Den simmare, som efter tio år erhållit de flesta inteckningarna, får priset för alltid.

Den första inteckningen i detta pris, som bara tillfaller manliga simmare, fick Lars Olsson, VIF,

Gotlands Simförbund har också instiftat ett vandringspris, som följer samma normer som Dir. Potts vpr. Detta pris tillfaller bara kvinnliga simmare.

Den första inteckningen i detta pris tillföll Karin Lindgren, WSS.

(GI årsberättelse 1/7 1963– 30/6 1964)

DM-tävlingar

Årets inomhus-DM, som anordnades av WSS, gick i Solbergabadet i maj.

Utomhus-DM, också arrangerat av WSS, gick i Sigvalde träsk i augusti.

SM-deltagande

1964 års JSM i Södertälje deltog fem simmare från Gotland.

SUM-SIM

Som vanligt placerade sig Visby i 1963 års SUM-SIM på en framskjuten plats. Det blev en 5:e placering med

1 007 prov. 1964 års siffra torde bli betydligt större.

I regionsfinalen i Stockholm deltog 10 simmare från Visby. Till finalen i Gävle kvalificerade sig Margareta Björk, där hon dock inte nådde någon framskjuten placering.

Tävlingsverksamheten

Två nationella tävlingar och ett stort antal distriktstävlingar har under året arrangerats av WSS.

Lars Olsson tog sin andra inteckning i Dir. Erich Potts Hpr. Karin Lindgren blev årets "simmerska" och tog därmed sin andra inteckning i Gotlands Simförbunds Hpr.

(GI årsberättelse 1/7 1966– 30/6 1967)

Verksamheten

De gotländska simmarna har under året representerat vid såväl JSM som stora SM inomhus och utomhus, med växlande framgångar som ur vår synpunkt måste anses som en stor framgång. Vid JSM var Tord Larsson, Wisby SS bäst med en 4:e plac. på 400 m frisim. Vid inomhus-SM i Västerås på våren 1967 nåddes inga finalplatser, men däremot blev det personliga rekord. Vid utomhus-SM i Landskrona 1-5/8 -67 var Tord Larsson i finalen på 1500 m frisim med en hedrande 6:e plac. som följd och Lena Ljungberg deltog även hon i finalen på 800 m frisim och fick slutplac. 9:a.

Även 1967 anordnade Wisby SS ett träningsläger i Ronneby, två veckor före SM och även i år satsar WSS på i första hand JSM, som denna gång tömmer att avverkas i Luleå, 14-15/10 1967.

Efter SM-veckan i Landskrona, där Tord Larsson väl kan anses ha fått sitt definitiva genombrott i svensk elitsimning, uttogs han att representera Sverige vid Nordiska Mästerskapen i Köpenhamn och han blev 4:a på 1500 m frisim.

Sum-Sim har även i år varit de yngre simmarnas elddop och även i år hade Gotland som finalist, Lars Andersson, -52, på 100 m frisim, där han blev 9: a på 1.06,3. Visby placerade sig

på 7:e plats i rikstävlingen om antalet avlagda prov, 2 573. För detta erhöll Wisby SS en st. ”Expressenklocka”.

Inomhus-DM har hållits i Solbergabadet, där även 1967 års utomhus-DM gått av stapeln p. g. a. brist på lämplig utomhusbassäng.

(GI årsberättelse 1/7 1967– 30/6 1968)

Den gotländska simningens toppar har vid årets JSM och SM inomhus stigit fram i det verkliga rampljuset och noterat stora framgångar, där framför andra Tord Larssons medaljplaceringar på JSM samt 3:e placeringen på 1500 m frisim i Jönköping varit de stora numren. Tord Larsson har under året tilldelats GT:s guldmedalj för bästa idrottsprestation under 1967.

De bästa av elitsimmarna har under sommaren varit ”utplanterade” hos olika fastlandsklubbar i träningsläger, där Tord Larsson tränat med Malmö SS, Kaj Larsson och Anders Gustafson med Stockholmspolisens IF och Lena Ljungberg med Karlskrona SS.

Lena Ljungberg har av Gotlands Idrottsförbund uttagits till gotländsk representant vid Nordiskt Ungdomsläger i Danmark i juli 1968.

I Sum-Sim blev Gotland 8:a i rikstävlingen och Wisby SS erhöll för detta 2 st. tidur, ”Expressen-klockor”. Årets DM, såväl inom- som utomhus har arrangerats av Wisby SS i Solbergabadet.

(GI årsberättelse 1/7 1968– 30/6 1969)

Den gotländska simningen domineras helt av Wisby Simsällskap, som också är distriktets enda aktiva simförening, vilket också beror på, att Visby ensamt, ännu, har simhall.

Visbysimmarna har även i år vid SM deltagit i flera finaler och på så sätt fullföljt fjolårets goda resultat. Dessa resultat är frukten av idog träning, med träningsläger i Hällevik i denna satsning. Dessutom har träningsläger för de yngre simmarna anordnats i Kosta.

Gotlands Simförbund har under 1968 anordnat regional kurs för instruktörer under ledning av Stockholmspolisens Åke Lindgren, som gav till resultat flera aktiva tränare i Visby och även i Fårösund. Åke Lindgren har därefter följt upp träningen genom flera besök hos Visbysimmarna.

Det som för gotländsk simning behövs, är konkurrens inom distriktet och det är vår stora förhoppning att framför allt Romas simhall snart står färdig och att vi även ev. får en simhall på södra Gotland.

Som slutomdöme kan sägas, att årets verksamhet varit framgångsrik och framför allt den ”yngre” generationen simmare har ”visat framfötterna” på ett utomordentligt sätt, varför Gotlands Simförbund med tillförsikt kan se framtiden an.

(GI årsberättelse 1/7 1968– 30/6 1969)

Den gotländska simningen domineras helt av Wisby Simsällskap, som också är distriktets enda aktiva simförening, vilket också beror på, att Visby ensamt, ännu, har simhall.

Visbysimmarna har även i år vid SM deltagit i flera finaler och på så sätt fullföljt fjolårets goda resultat. Dessa resultat är frukten av idog träning, med träningsläger i Hällevik i denna satsning. Dessutom har träningsläger för de yngre simmarna anordnats i Kosta.

Gotlands Simförbund har under 1968 anordnat regional kurs för instruktörer under ledning av Stockholmspolisens Åke Lindgren, som gav till resultat flera aktiva tränare i Visby och även i Fårösund. Åke Lindgren har därefter följt upp träningen genom flera besök hos Visbysimmarna.

Det som för gotländsk simning behövs, är konkurrens inom distriktet och det är vår stora förhoppning att framför allt Romas simhall snart står färdig och att vi även ev. får en simhall på södra Gotland.

Som slutomdöme kan sägas, att årets verksamhet varit framgångsrik och framför allt den ”yngre” generationen simmare har ”visat framfötterna” på ett utomordentligt sätt, varför Gotlands Simförbund med tillförsikt kan se framtiden an.